

Mín Dansk Vestíndien Billedbog

REJSER MED ET MENNESKELIGT ANSIGT



Magnus
IT-assistent



Nuria
Flyansvarlig



Lars
Rejsekonsulent



Pernille
Rejsekonsulent



Charlotte
Administration



Kristina
Rejsekonsulent



Calle
Rejsekonsulent



Susanne
Regnskabschef

velkommen til **C&C** travel



Else
Billetudsendelse



Luca
Adm. Direktør



Mikael
Rejsekonsulent



Dorte
Bureauchef



Sandra
Rejsekonsulent



Cria
Rejsekonsulent



Eva
Rejsekonsulent
og daglig leder
Århus



Louise
Rejsekonsulent



Søren
IT



Niels
Rejsekonsulent

C&C Travels motto er "Rejser med et menneskeligt ansigt". Vores rejser skal være til glæde for vores gæster, ansatte, samarbejdspartnere og befolkningen i de lande, vi rejser til. Vi har derfor tæt kontakt med vores kunder, tilrettelægger rejserne efter lokale forhold, involverer lokale samarbejdspartnere personligt i mødet med vores gæster og engagerer os i hjælpeprogrammer i de lande, vi laver rejser til. Vi håber på den måde at bringe glæde til alle parter og skabe et inspirerende møde mellem mennesker.



Andrea
Rejsekonsulent



Jesper
Koordinator



Marie
Kommunikations-
medarbejder



Heidi
Rejsekonsulent



Indhold

Dansk Vestindien.....	Síde	4
Hístorie	Síde	5
St. Croix	Síde	6
St. Thomas	Síde	10
St. John.....	Síde	12
Aktívíteter	Síde	14
Míamí	Síde	15



Dansk vestindien

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte Dansk Vestindien til USA - og navnet "De Danskvestindiske Øer" hænger stadig ved herhjemme. Øerne byder på kilometervis af hvide strande, grøn og frodig jungle, helt turkisblåt hav og selvfølgelig de gamle, danske bygninger og sukkerplantager. Her er en helt speciel stemning med det typiske Caribien tilsat et dansk islæt - måske det bedste af to dejlige verdener? De tre øer St. Thomas, St. Croix og St. John er meget forskellige. Alle øerne er små og nemme at komme rundt på, og hvis du fortæller, at du kommer fra Danmark, bliver du ekstra godt modtaget. Danmark er nemlig stadig elsket her, og selv på offentlige bygninger vajer Dannebrog side om side med det Amerikanske "Stars and Stripes". De Dansk Vestindiske Øer er virkelig et skønt sted at nyde livet ved, på og under havet, opleve smuk natur inden for korte afstande, spise godt, shoppe efter luksusvarer og samtidig nyde, at du kan læse mange af vejskiltene uden at have parløren oppe af lommen.



Historie

Øernes historie er voldsom, og mange forskellige flag er gået til tops her. De første indbyggere var indianere, men i 1493 lagde Christopher Columbus' flåder til på St. Croix. Han var stadig på jagt efter Indien, og hans folk blev de første europæere til at kæmpe mod indianerne, men altså som bekendt ikke de sidste! Columbus navngav øerne "Jomfruøerne".

Øerne var nu spanske, men rygterne om den nye verden spredtes, og siden rykkede både pirater og krigsflåder fra hele Europa ind. Danskerne ville også være med. De grundlagde hovedstaden Charlotte Amalie i 1672 - dengang hed byen Taphus og bestod mest af værtshuse og barer, hvor piraterne drak rom.



Danskerne anlagde sukkerplantager på øerne, men der var brug for arbejdskraft i plantagerne, og det hentede man på Afrikas Vestkyst. Over en fjerdedel af slaverne døde på vej til øerne, og endnu flere døde, fordi arbejdsforholdene var så groteske.



Vi danskere kan bedst lide at huske, at det var den danske generalguvernør Peter von Scholten, der afskaffede slaveriet på øerne i 1848. Øerne blev endeligt solgt og overdraget til USA i 1917.

St. Croix

St. Croix er den største af de tre øer, og den ligger lidt væk fra de andre øer - omkring 70 km. syd for St. Thomas. Øen har en by i hver ende og masser af smuk natur ind i mellem.



Christiansted

Christiansted er det klassiske Vestindien. Det er en rigtig hyggelig by, og du kan vandre rundt og nyde den dejlige stemning. Her er flere spændende bygninger i byen, blandt andet det karakteristiske, gule Fort Christiansvæn, der ligger ud til vandet med udsigt til den lille ø Protestant Cay. Inde i selve Christiansted kan du slå dig ned på en af restauranterne ved havnen, få en drink og nyde lyden af bølgerne. St. Croix byder også på andre gode oplevelser. Du kan blandt andet se det sted, hvor Columbus gik i land, besøge et romdestilleri og tage en tur i kajak i Salt River Bay Nationalpark.



Gudstjenesterne på St. Croix er noget af en oplevelse med masser af gospelsang og "Hallelujah!".

Ridge2Reef er en økologisk farm med dyr og marker, hvor du kan smage lækker mad og komme på rundvisning.



King Christian Hotel



Christiansted
- Et skønt, farvestrålende hotel, som ligger lige ned til havnen.



Kun en kort sejltur fra Christiansted ligger Protestant Cay, som har en dejlig strand.



Frederiksted

Frederiksted er en rolig by, hvor du kan nyde de caribiske strande. Den gamle havn og strandpromenade er virkelig hyggelig, og forenden ligger Fort Frederik – en af verdens smukkeste fæstninger, der skiller sig ud med sin skinnende, røde farve. Gå en tur i små gader med pastelfarvede huse, se de gamle vindmøller eller tag en tur ud på vandet, hvor du både kan dykke og snorkle.



cottages by the sea

Frederiksted

- Et super dejligt sted lige ud til vandet. Du bor i hyggelige bungalows i caribiske farver med eget køkken.

Holger Danske Hotel

Christianssted

- Et hyggeligt hotel holdt i blå og hvide farver med et dejligt poolområde på taget.





Mennesker du





måske møder...

St. Thomas

St. Thomas har flere strande i verdensklasse, og så er det her, at Dansk Vestindiens hovedstad ligger. Det er nemt og billigt at komme rundt på øen og på udflugter til de omkringliggende øer.



Mad

I Dansk Vestindien spiser man selvfølgelig masser af friskfanget fisk og skaldyr, men nationalretterne består af retter som pumpkin fritters og kallaloo, som er en gumbo med kød og fisk. Faktisk spiser man også "red graut" - eller "rødgrød", som det også hedder. Det er en danskvestindisk version af den danske ret rødgrød med fløde, men her er den bare lavet på guavafrugter.

Charlotte Amalie

Charlotte Amalie er Dansk Vestindiens hovedstad, og her er masser af liv - i hvert fald indtil de mange krydstogtskibe stævner ud af havnen sidst på dagen. Når forretningerne har åbent, er byen ganske enkelt et shopping-paradis! Her ligger hundredevis af smykkeforretninger, og her bliver solgt elektronik, rom og mærkevarer i lange baner. Når de fleste turister er taget af sted med deres krydstogtskibe, lukker butikkerne, og der falder ro over byen. Charlotte Amalie er en by med meget stejle gader, så er benene til det, skulle du tage den hårde tur opad – det er det værd, når du står med udsigt over havet, byen og de mange, imponerende krydstogtskibe.



På Government Hill, finder du trappen "99 Steps" - der rent faktisk har 103 trin, og den er bygget af mursten fragtet hertil fra Danmark.



Det er på Government Hill, at Dansk Vestindiens folketing ligger.



Best Western Emerald Beach Resort

Et rigtig lækkert hotel i hyggelig, caribisk stil, og det ligger lige ud til den flotte strand



The Island Beachcomber Hotel

Et hyggeligt sted med enkle værelser, der ligger i en frodig have med direkte adgang til stranden.



Magens Bay er en af de smukkeste strande på St. Thomas.



Det røde Fort Christian er det første og ældste bygningsværk fra danskertiden, og det huser i dag et kulturhistorisk museum.



St. John

St. John er et sandt naturparadis med frodig jungle og små bugte. Det er den mindste af de Dansk Vestindiske Øer, men den har helt bestemt den flotteste natur! Store dele af øen er nationalparker, og her er grønt, frodigt og virkelig smukt. Der er mange vandrestier i naturparkerne, hvor du kan gå gennem den skønne natur og kigge efter kolibrier og orkideer. Her er over 30 små bugte og endnu flere strande at vælge imellem - Trunk Bay er den mest berømte, men der er mange, mange flere, der er lige så smukke.



Tag en tur til smukke Trunk Bay, hvor vandet er helt eventyrlig blåt.



Her er fantastisk at snorkle, og der er flotte koralrev tæt ved kysten.



Besøg den tidligere danske sukkerplantage Annaberg.

Cruz Bay

Cruz Bay er den største by på St. John. Men det er nu en ganske lille by med en hyggelig havn og en afslappet stemning. Her er en sjov blanding af mennesker, og du støder både på hippier, ansatte fra de mange krydstogtskibe og rastafarityper. Der er masser af muligheder for at nyde vandet og en cocktail, når det er happy hour.



Havnen



Hillcrest Guest House

Hillcrest Guest House er hyggeligt, enkelt og malet i røde og hvide farver for at ære Danmark.



Musik og dans

Dansk Vestindiens traditionelle folkemusik hedder Quelbe. Det er en blanding af bamboulyrtymer på bambustrummer, messeagtige sangstykker og carisosange, som minder om calypsomusik.

Musikken blev til blandt slaverne, som byggede deres egne instrumenter. Plantageejerne havde forbudt trommemusik og dans, så slaverne inkorporerede musik og dans i deres daglige arbejde. Musikken udviklede sig langsomt med flere instrumenter som guitar, tamburin og fløjter, og siden er der også kommet nyere instrumenter til.

Dansen har også udviklet sig gennem tiden – og eftersom det var forbudt at danse afrikansk, er det blevet til en blanding af plantageejernes europæiske danse med kvadriller, lancierer, polka og folkedans.



Karneval

Alle øer har deres helt eget karneval med flotte kostumer, lækker mad, musik, dans, optog og konkurrencer. St. Croix har julefestival i december, St. Thomas holder karneval i slutningen af april, og St. John holder karneval d. 3. juli for at fejre slavernes frihed, og så passer det godt med, at det bliver slået sammen med den amerikanske tradition Independence Day, som normalt bliver fejret 4. juli.

Aktiviteter

Dansk Vestindien byder på en hel masse oplevelser, hvis du kan lide at være aktiv! Sving golfkøllen på de mange golfbaner, udforsk vandet på fisketure og sejlture i kajak, eller oplev livet under havoverfladen på dykker- og snorklingture. Du kan også tage på udflugter i naturen – enten på cykel eller til fods, og hvis du er rigtig frisk, så tag måske en lille løbetur.



Stop-over i Miami

Når du flyver til Dansk Vestindien er det perfekt med et stop-over i Miami - og hvorfor så ikke lige tage nogle dage på Miami Beach, når nu du er her? Miami er lune vinde, svajende palmer og lyden af bølgenes brus mod stranden som baggrundskulisse for de karakteristiske pastelfarvede art-deco bygninger, der er kendetegnende for South Beach. Her er du kommet til en fascinerende strandby, der ofte kaldes Amerikas Riviera, men den er mere end turkisfarvet vand og bred, flot strand. South Beach er også verdenskendt for fantastisk shopping, et sprudlende natteliv, gourmetrestauranter og fra

talløse film og TV shows. Når natten falder på klædes der om til chik, afslappet aftendress, og det søde liv leves i de mange natklubber og barer, hvor der er noget for enhver smag og ethvert budget. Miami er en multietnisk storby, og det afspejles både i arkitekturen og i maden. I Miami downtown er der smalle gader med lave huse og et skønt shoppingområde med Miracle Mile som omdrejningspunkt. Efter et par dage i Miami sætter du bare kursen med dejlige Dansk Vestindien og kan nu nyde endnu flere dejlige strande og endnu mere hyggeligt byliv.





C&C travel

KØBENHAVN: Boltens Gård • Gothersgade 8L • 1123 København K • Tlf: 3315 3322

ÅRHUS: Østergade 33 • 8000 Århus • Tlf: 3338 0073

www.cctravel.dk • cctravel@cctravel.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag 9-18:00 - fredag kl. 9-17:00

Vi laver også rejser til: Argentina, Bhutan, Brasilien, Burma, Canada, Cambodia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dubai, Ecuador, Filippinerne, Indien, Indonesien, Italien, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mexico, Nepal, Panama, Peru, Seychellerne, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, USA & Uzbekistan.

NB! Nu smider du ikke denne brochure ud. Når du er færdig med den, giv den venligst til venner eller familie - tak!